

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer

Kerkenraad

Vaste Orde van Dienst ingaande 2010

Lied vòòr de dienst nw liedboek 288 goedmorgen, welkom
allemaal....

Welkom en mededelingen

Dienst van de **VOORBEREIDING**

(de gemeente gaat staan)

* Moment van stilte Verenigen wij ons in stil gebed

* Votum en Groet

* Aanvangspsalm Psalm 24 vers 1 en 3 De aarde en haar
volheid....

(hierna gaat de gemeente zitten)

* Gebed om ontferming

* Gloria-lied nw liedboek 705 vers 1 en 2 Ere zij aan God, de Vader

* Geloofsbelijdenis

(de gemeente gaat staan)

Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

En in Jezus Christus, Zijn Enige Zoon, onze Heer

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en

begraven

Die is neergedaald in de hel, op de derde dage opgestaan van de doden,

Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de

Almachtige Vader,

Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden,

Ik geloof in de Heilige Geest

De heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen

Vergeving van zonden, wederopstanding des vleses en het eeuwig

leven. Amen

(de gemeente gaat zitten)

* lied nw liedboek 904 vers 2 De Heer moet gij vertrouwen....

Dienst van het **WOORD**

* Gebed bij de opening van de Schriften

* 1^e Lezing Eerste Testament NBV Gen.5: 18-24
18 Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19 Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20 In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. 21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

* Zingen nw liedboek 314 vers 1 en 3 Here Jezus, om Uw Woord...

* 2^e Lezing uit het Tweede Testament NBV Luc.24: 45-53
45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.' 50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

* **Nu Zingen we:** nw liedboek 556 vers 1, 2 en 3
Alles wat over ons geschreven is...

* Uitleg en verkondiging

* Zingen Een instrument van God
Melodie J. Scriven (*Welk een vriend is onze Jezus*), tekst R. Lodder.

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer

Kerkenraad

Vaste Orde van Dienst ingaande 2010

Geef mij, Heer, veel van Uw liefde
Laat mij Uw discipel zijn,
Opdat ik voor and're mensen
Tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
Wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben,
En door U ben aangeraakt.

Geef mij, Heer, veel van Uw vrede
Laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cij'ren
Door nooit eigenwijs te zijn
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
En van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
Geef mij tact en veel geduld.

Geef mij, Heer, veel van Uw wijsheid
Om hen, die verdrietig zijn,
Wat bemoediging te geven
Vol van warmt' en troost te zijn
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
En mijn hulp van U verwacht.
Laat mij, Heer, Uw instrument zijn,
Dat mag dienen door Uw kracht.

Dienst van het **DELEN**

- * Dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader
- * Inzameling van de gaven
- * Slotlied nw liedboek 754 vers 1, 2 en 3 Liefde Gods, die elk beminnen
- * Op weg zending en zegen.